

Bilaga KS 5108

GULLSPANGS KOMMUN	
Ink 2017 -04- 0 5	
Dnr KS 2017/308	Diarieplanbeteckning 339

Med Gullspång i centrum

Synpunkter/yrkanden angående gestaltungsplanen Gullspångs centrum april 2017

Hur tar vi tillvara den aktuella planen? Det är en utmaning för oss politiker att visa handlingskraft så att verklighet och planer harmoniserar. Bra utgångsmaterial och stort engagemang från utvecklingsgruppen. Torget är ju det centrala som vi behöver diskutera och vi har bra möjligheter att utveckla till ett hållbart torg för generationer framåt. Vi behöver rikta fokus på människan och de estetiska värdena istället för parkeringsrutor. Planen ska visa att de publika platserna ska prioriteras, där vi människor går, möts och stannar upp. Kan ett litet spretigt samhälle som Gullspång vara betjänt av ett estetiskt och välkomnande centrum? Självklart, men då måste hela kedjan, politiker, förvaltning, utförare och medborgare vara med på tåget. Det är viktigt att planen visar något som innebär märkbara förändringar och förbättringar. Tilltalande former och detaljer påverkar oss omedvetet. Planerna ska fullföljas inte bara avstanna halvfärdigt och vi ska inte kompromissa vad gäller material och utförande.

Yrkande

Att kommunen går före t ex med Brandbergshuset och dess inramning i väntan på hyresgäster. Förslag finns.

Att vi uppmärksammar vad som händer med olika fastigheter i centrum, t ex f d konsumbyggnaden.

Att diskussion med Vägverket förs angående parkeringsfickor och alléträd eller motsvarande på Storgatan.

Att vi först bestämmer vad vi ska ha torget till för att sedan bli föremål för arkitektförslag. En variant är att inbjuda till tävling som torde vara lockande.

Att vi gör färdigt infarten med träd och buskar för att ge ett inbjudande intryck och inte vilken parkering som helst. Är platsen och dess inredning attraktiv så blir det landmärket. Men det finns några lokala förslag som kan höja platsen.

Att vi breddar diskussionen om Walk Of Fame. Vilka alternativ finns?

Att ta tillvara siktlinjen från Bankgatan och torget ner mot Göta Holme genom en tydlig entré till Göta Holme

Att ta tillvara älven genom att skapa vattenblänk i viken som nu är vassfylld liksom att utnyttja älvstråket mellan Göta Holme och Laxtrappan där sly och diverse skymmer den magnifika utsikten över älven. (se f ö tidigare Göta Holme förslag.

Att förslaget med enkelriktad Bankgata utreds. Det skulle underlätta för bra parkeringsmöjligheter för rörelsehindrade. (Körriktning från Storgatan).

BA

PSB

Att vi politiker har ett mer visionärt och handlingsinriktat förhållningssätt. Ett hälsosamt mått av otålighet är önskvärt. Detta kan ske med lite omvärldskunskap tillsammans med förvaltningen på studieresa för att titta på goda exempel i omgivningen, en bra början på denna gestaltungsprocess.

Att vi sätter ner foten och bestämmer att vi ska göra något riktigt bra t o m vara med och tävla om bästa stadskärnan i "Lilla torgklassen"

Att vi visar något medan "det stora" pågår.

Att vi breddar diskussionen om landmärken till att omfatta lokala platser som kan höja attraktionen. Bra exempel finns, t ex Gröna Huset och dess historia, något som man blir glad av att se.

Att vi lever upp till "kulindexet" så att det inte bara blir en statistisk knorr. Besläktat med kul är ju glad, vilket man blir när man färdas genom ett inbjudande tilltalande centrum. Kreativ, busig lokal konst kanske kan vara något, som kan matcha Ingoskylten.

Det visar sig att de städer och samhällen som prioriterar de publika ytorna mellan husen dvs. gator och torg för människan istället för bilen också signalerar välmående och attraktionskraft, där målgruppen i första hand är lokalbefolkningen och flöden i vardagsmiljön.

Den aktade danske arkitekten Jan Gehl har sagt – "Ett samhälle där det är lättare att hitta en parkeringsplats än en parkbänk är inne på fel väg"!

Var lägger vi nu nivån för generationer framåt?

Eric M (M)

BA 1003